

**4.maj talen i Odense.
Lørdag den 4.maj 2013 kl.19:04.**

Kære Allesammen!

Den 9.april 1940 blev en af mit livs værste oplevelser. 9 dage forinden havde jeg bestået realeksamen fra Ryesgades skole i Aalborg. Vi sad derhjemme ved morgenbordet og hørte den forfærdelige melding om tyskernes igangværende besættelse af Danmark – en besættelse som skete i løbet af kun 2 timer. – Lidt senere på dagen cyklede jeg ind på Vesterbro og så kolonne efter kolonne af tysk militær køre forbi. – Det var ligesom om, det ingen ende ville tage. – Men det gjorde det. – Og om aftenen den 4.maj 1945 var det endelig slut på 1849 mørke besættelsesdøgn.

På det tidspunkt var jeg ansat som toldmedhjælper i Hobro. Og det var under et møde i KFUM netop den aften, at en af mine kammerater pludselig kom brasende ind ad døren og fortalte os, at han lige havde hørt i radioen, at de tyske tropper i Danmark havde kapituleret. – Den aften er derfor blevet en af de lykkeligste aftener i mit liv! – KFUM-mødet blev naturligvis straks afbrudt, så alle kunne komme hjem og følge med i, hvad der nu ville ske.

Som gruppeleder tog jeg øjeblikkeligt kontakt med bylederen ”Bent Holm”, dæknævnet for journalist Otto Lippert og fik ordre til at hente gruppens våben, der var opbevaret hos lærer Christensen på Hobro søndre skole, hvor værnemagten havde garager i gården – for så vidt et meget sikkert sted, da ingen vel kunne finde på at opbevare våben lige netop dør for næsen af tyskerne. – Gruppen, i alt 5 personer bestående af ungdoms-

ledere fra De gule Spejdere, KFUM og FDF blev derpå samlet og cyklede ud til en ejendom i Hobro vestre bakker, hvor Modstandsfolk ankom aftenen og natten igennem. – Ejendommen blev hurtigt gjort til en ”Pindsvinestilling”, hvis værne-magten skulle finde på at angribe. Og samtlige våben blev gjort klar til morgendagen.

Noget af det første, der skete den 5.maj om morgenen, var uddeling af armbind, som i Toldstrups område blot var et stykke mørkegrønt klæde, klippet til og syet sammen til armbind af Toldstrups storesøster, Anthonanette Jensen. Jeg har det ikke på i dag, fordi dette lidt specielle armbind nu ligger i en montre på Besættelsesmuseet i Aarhus. - Det næste, der skete den morgen, var opsætning af plakater med en hilsen til Hobro’s borgere fra Modstandsbevægelsen.

Som de ungdomsledere vi var i min gruppe, bad vi pastor Orla Højsgaard, der selv var med i byledelsen, om at holde en kort andagt for os i Hobro kirke. Og efter denne meldte vi os omgående til tjeneste på ”Tinghuset”, Modstandsbevægelsens hovedkvarter, hvor vi, omkring 45 modstandsfolk, fik en jublende velkomst fra de 100-vis af mennesker, der efterhånden havde forsamlet sig udenfor – et udtryk for en glæde og et fællesskab, som jeg aldrig siden har oplevet. – Hobro Toldkammer bevilligede mig samme dag 2 måneders orlov.

I de følgende dage foretog vi en del arrestationer, og gennem 2 måneder var vi i gang med et større bevogtnings- og oprydningssarbejde. - Og sammen med Røde Kors påtog vi os endvidere den opgave at samle ind til den sultende og nødlidende norske befolkning.

Det var drabet på Kaj Munk den 4. januar 1944, der blev skyld i, at jeg så småt begyndte "at gå til modstand". - Pastor Siegumfeldt, Kaj Munk`s gode ven, udgav nemlig: "KAJ MUNK - En Mindetale", som en boghandlermedhjælper Gordon i Aalborg bad mig om at være med til at sælge. Og hvad der kom ind ved salget skulle helt og holdent gå til Modstandsbevægelsen. – Siden blev modstanden fra min og min gruppes side naturligvis intensiveret.

Bortset fra nogle måneder dels i København dels i Hobro, boede jeg dog det meste af besættelsestiden i min fødeby Aalborg, hvor kirkerne var fyldt til bristepunktet søndag efter søndag. Og for at få siddeplads skulle man da helst være i kirken 10 minutter, før gudstjenesten begyndte. Og hvis ikke, jamen så stod man da bare op den tid, gudstjenesten varede, for vi havde hver især brug for fællesskabet med Gud og med hinanden – og det har vi stadigvæk.

Derfor glæder jeg mig til om ca. 1 time at være sammen med jer ved Mindegudstjenesten i Sct.Ansgars kirke. – På gensyn!