

Fra: Stefan G. Rasmussen [<mailto:stefan@stefangrasmussen.dk>]

Sendt: 9. december 2019 09:52

Til: Jan Fagerlund

Emne: Til en Sand ven af Niels Ebbesen

Kære forenings brødre m/k...

På vegne af min afdøde far, vil jeg gerne rette en tak til vort medlem af Niels Ebbesens Venner, Per Stig Møller.

Per har med sin sidste bogudgivelse "Sommeren 1945 - Fra overmod til mismod" berørt nogle ting der var meget på tale i mit barndomshjem.

Min far havde som ung menneske engageret allerede fra dag 1, i en modstand mod den Tyske besættelse af Danmark, idet han og et par andre unge mennesker på deres march fra Artillerikasernen i Århus og ud til Skejby, hvorfra de blev hjemsendt den 9.april 1940, havde givet hinanden hånd på, at de skulle vist mødes lidt oftere...

Det blev til år, hvor man skulle gå stille med dørene, idet det officielle Danmark betragtede disse mennesker som landsforrædere... I sommeren 1943, blev min far stukket, og kom først hjem til Randers igen den 17. maj 1945, men med livsvarige sår på sjælen...

Nu har Per Stig med sin bog, der i dagens Berlinske Tidende afdækkes under overskriften: "De ansvarlige viste sig i sidste ende at være de uansvarlige", afdækket den ubehagelige side af disse mørke år for Danmark, hvilket jeg er sikker på, at min far ville havde været glad for. Men ikke bare han, også alle os nutidige burde lære af disse historiske afdækninger. Måske netop nu, hvor vi på mange måder ser en ufattelig uansvarlighed i flere ministerier, departementer m.m. hvor borgerens penge siver ud i egne lommer, og politisk ugenomtænkte handlinger... hvilket jeg på anden vis berører i et læsebrev andet sted i dagens Berlinger "Vågn op Danmark".

Tak Per, tak for dit bidrag til med historiens lærdom, at bane vej for morgendagens ansvarlighed.

De bedste hilsner
Stefan

Stefan G. Rasmussen