

Mindeord over general Sv. Trier

Tidligere generallæge Svend Trier døde 20. januar 2020, mæt af dage i sit hjem i Strandparken i Aarhus. Han blev 96 år gammel. Men efter et otium fyldt med aktivitet og livsglæde, selvom han for 10 år siden mistede sin kone Esther efter 56 års ægteskab.

Han er velsignet med 4 sønner, 11 børnebørn og 4 oldebørn, ikke at forglemme de hengivne kvinder.

Jeg lærte ham at kende gennem Frihedskampens Veteraner og gennem møder på nationale og internationale mindedage, hvor vi ofte havde lejlighed til at invitere hinanden.

I 2018 inviterede han mig til at deltage i en mindebegivenhed, som en østrigsk sammenslutning arrangerer hvert andet år, hvor de i to busser kommer og lægger krans ved østrigske mindesmærker fra krigen 1864. Svend Trier havde deltaget i flere lignende arrangementer.

I 2018 ville østrigerne besøge Fregatten Jylland, som jo mødte østrigske krigsskibe i slaget ved Helgoland. Svend Trier og jeg blev inviteret til frokost, for derefter at blive underholdt af et østrigsk militærorkester på 36 mand. Foran orkestret 3 stole: en til Svend Trier, til mig Mogens Skjøth og selvfølgelig en til den østrigske leder. Til gengæld inviterede jeg ham hvert år for "Femte Maj Gruppen" til mindestund på Hotel Ritz den 5/5 kl. 15. Og det har vi nu gjort i 25 år.

Jeg blev hans besøgsven på onsdage fra kl.15-17, hvor jeg medbragte kage og han lavede the. Her fortalte han om sin jødiske opvækst i København og flugten til Sverige. I Sverige genoptog han sit lægestudium i Lund - men meldte sig som soldat i den danske brigade.

Sv. Trier blev overlæge ved Jyske Ingeniørregiment i Randers og senere Generallæge ved det danske forsvar; hvor han havde ansvaret for forsvarets sanitets- og sundhedstjeneste med 100 læger og et tilsvarende antal sygeplejersker og tandlæger. Der var mange rejser til Nato-landene, der krævede udstationering i Congo under Lumumba-krisen

Som Generallæge virkede han fra 1973 til 1988, og roses for at have gjort Forsvarets 'Sanitets- og Sundhedstjeneste' tidssvarende og effektiv lige fra såret, til behandling, til hospitalisering og genoptræning."

Sv. Trier begravnes fra Vestre Kirkegårds Kapel, lørdag den 25. Januar kl. 11.30.

"Æret være Sv. Triers minde."

konsulent, cand.jur. Mogens Skjøth