

Formand for sundheds- og ældreudvalget, Aage Stenz' tale ved Niels Ebbesens Venners blomsterlægning ved Niels Ebbesens statue lørdag den 31. oktober 2009 kl. 10:45 i Randers.

Med disse blomster mindes vi en af Danmarks store helte.

Niels Ebbesen står for os alle som symbolet på den danske selvstændighed og trang til frihed.

Han stillede sig i front, da det gjaldt Danmarks overlevelse, og han ofrede sit liv i kampen mod en indtrængende overmagt.

Vi skal huske os selv og hinanden på, at vi kan takke helte som Niels Ebbesen, der gennem tiderne har kæmpet for vores fædreland, for at vi i dag lever trygt i frihed i vores elskede Danmark.

Vi skal også huske os selv og hinanden på, at tryghed og frihed ikke er nogen selvfølge.

Rundt om i verden findes mennesker, for hvem tryghed og frihed blot er en drøm.

Mennesker, som lever under vilkår, der kan minde om vores egen kongeløse tid, hvor helten Niels Ebbesen kæmpede og døde.

Vi skal huske, og vi skal stå sammen mod onde kræfter, der vil alle frie mennesker det ondt, og som ikke skyr nogen midler, hvad enten kampen står herhjemme eller i urolige, kongeløse egne af vores store verden.

Sammen med alle frie mennesker må vi værne om vores værdier og side om side udbrede vores budskab om frihed til de fjerneste egne - både hjemme og ude.

Vi husker og ærer helten Niels Ebbesen.

Vi husker og ærer Niels Ebbesens åndelige efterkommere og vores forfædre - heltene fra anden verdenskrigs modstandskamp.

Og vi husker og ærer nutidens helte, der netop nu - fjernt fra Danmarks trygge favn - kæmper for vores fortsatte frihed.

Æret være Niels Ebbesen.